

SKUM-SPRØJTEN

ÅRGANG 33

NR: 1 MAJ 2015



SIDEN SIDST	side 2
KONTINGENT	side 2
CHRISTIAN GARTNER	side 3
KRØNIKE FAMILIETUR 2014	side 4
REFERAT AF GENERALFORSAMLING	side 8
FORMANDS BERETNING	side 9
KALENDER	side 11
BESTYRELSEN	side 12

Redaktion: Gert Rasmussen
Sæternisse: Thomas Lorenzen
Pakkernisse: Johanne og Niels Lorenzen



Siden sidst

Måtte vi – igen – aflyse julefrokosten og nu skal der en aktiv indsats fra flere til, hvis den skal genoplives.

Generalforsamlingen får sin egen omtale nedenstående.

Forårsklargøringen tog Mikkel fat på helt selv og alene. Han fik rensset bunden af og primet det meste, inden han løb tør for platinprimer. Jeg var en tur i Nausten for at se, hvad vi ellers manglede, hvorefter vor "skibsmalingssponsor" Dean Grossmsnn kom med primer, træbjære og linolie + en efterleverance af fransk terpentint. Havde nok et besøg i Nausten sammen med bådebyggeren fra Årø Sund, som skulle se på vor flækkede bordgang og siden komme med et bud på udskiftning – ikke dukket op endnu.

Torsdag den 9. april kl. 10 stillede Victor, Bjørn + ven Asbjørn, Lyngborg, Hans Jørgen, Mikkel og undertegnede ved Nausten. Vi rullede skuden ud med håndkraft, men bremserne var defekte (eller måske var det hørelsen), i hvert fald knækkede det øverste af stævnen – igen, igen. Havde glemt at aflyse Nis, der kom med traktoren, da Freja var rullet ud, undskyld Nis!! Hans Jørgen ryddede op i Nausten og vi andre svinede med tjære med sprøjte og pensler – det eneste vi ikke fik givet en omgang, var riggen. Den tog jeg ned og "hyggede" mig med nogle dage senere. Siden fandt Kedde og jeg "ormehullet" under kølen - fik det rensset ud og sat en rundstok i, som mangler at blive skåret af og primet – der efter skal damen bundsmøres, ha ilagt dørk, pumper, mast, ror, rå, rig og tovværk, inden hun rammer vandet lørdag den 9. maj ved 08 tiden.

Og: Denne gang har jeg selv måttet ringe til Tina Træl for at be hende rykke for Sprøjten her! Samme Træl kommer til Lundeborg, hvilket hverken vil skade stemning eller omsætning!

Gert

ÅRETS KONTINGENT

må meget gerne betales med det samme, hvilket sikrer, at det ikke glemmes! Nok grundet den noget forsinkede Sprøjte, er der enkelte, der allerede har betalt!! Enten betal med det medfølgende girokort, eller overfør pengene til skibslagets konto med reg.nr. 9743 kontonr. 0390116020.

Enkelt person Kr. 375

Par Kr. 600

For yderligere information - se bagsiden.

CHRISTIAN GARTNER.

Gartner, som Christian har heddet næsten siden han kom med i skibslaget, faldt for et par år siden under en badmintonkamp og brækkede hoften. "Han bliver hurtigt frisk igen", skrev jeg, for med hans lyse og positive tilgang til livet, skal der mere til at slå ham ud... Efterhånden som bedringen gik alt for langsomt, fandt man ud af, at Christian havde fået muskelsvind – en melding, der ka slå benene væk under de fleste, da muligheden for at komme sig er ikke eksisterende. Efter at ha sundet sig og accepteret sine ændrede vilkår, gik Christian – og i den grad også Merethe – i gang med at få så meget som muligt ud af resten af deres tid sammen. Det blev sværere at spise, tale, få vejret og bevæge sig. Alligevel blev de ved med at ta på ture og opleve. Var de hjemme, blev de glade for besøg. At besøge Gartner var på samme tid trist og livsbekræftende - trist at se Christian langsomt forsvinde fysisk, livsbekræftende at opleve ham holde fast i lysten til at få det bedste ud af det, han nu magtede. Blandt andet minderne fra oplevelserne med Freja ku få lyset frem i hans øjne.

Gartner døde den 29. december og blev bisat den 3. januar – efter kirken var der skipperlabskovs på Brødremenighedens Hotel, fordi det er stedet, hvor Gartner i mangfoldige år arrangerede skibslagets generalforsamlinger. Til årets generalforsamling sendte Merethe følgende, som blev læst op inden spisninger:

"Jeg vil gerne takke skibslaget for blomster til Christians bisættelse. Christian satte utrolig stor pris på samværet med jer alle – det at sejle med FREJA var noget specielt for ham. Samværet, naturen, skibet, medlemskabet og han var glad for at blive æresmedlem. Han var meget ked af det, da sygdommen fik så meget fat, at det ikke længere var muligt at komme ombord på skibet. Mange venlige hilsener og stor TAK. Merethe"

Efter oplæsning holdt vi ikke et minuts stilhed – vi skålede. Det var mere i Christians ånd at skåle og tale, end at tie. Savne ham vil vi – meget. Han var et utrolig nysgerrigt, positivt, vidende og venligt menneske, i hvis selskab det var svært at bevare pessimismen, hvilket gav de togter han deltog i et ekstra plus. God var han også at ha med, når der skulle arbejdes. Hen på sommeren påtog han sig i mangfoldige år det ekstra stykke ubehagelige knokkelarbejde, at rasere de grønne områder omkring Nausten.

Gert

FAMILIE VIKINGE TOGT 2014

Togtet var bestemt til at være en stand lejr som primært skulle foregå i og omkring Hejlsminde.

Torsdag ankom vi til Nausten ved en 16-17 tiden.

Vinden blæste en stiv pelikan, så vi stod alle i vores ansigts fodsved, for at forsøge at slå samtlige telte op.

Op kom de og mirakuløst blev de stående.

Herefter blev de kulinariske evner udfoldet ved bålpladsen. Kødsovs og økologisk korrekt grov pasta. Men det smagte nu meget godt.

Skibsmøde- samling, forklaring og uddelegering , gåtur til Freja, hvor alle konstaterede at hun holdt sig oven vande, med alle ombord.

Derefter tilbage og hygge omkring bålet med stegte bær og øller- samt unger der kom alt for sent i seng.

Et par lette dråber fra oven, opløste dagen og alle fandt deres telte.

Fredag

Høj sol, knæhøj buskads og glade børnestemmer. Morgenmad i det fri, efterfulgt af briefing- og så til søs.

Vejret var perfekt og alle blev næsten fuldt sødygtige, under skipper Mikkel's kyndige vejledning.

Middagsmad ombord- og tiltrængt hvil, uhm makrel i tomat, samt e-numre med remoulade - så bliver det dæleme ikke bedre.

En lille time mere, der blev forkortet til en halv. "store" bølger og trætte børn, så trak landjorden alligevel mere.

Hjem til store is, badning og slappen af.

Maria, Elea og Aase

Nu i skrivende stund, er grøntsagerne hakket bålet i blus og maverne ved at være sultne. Solen skinner for øvrigt stadig dejligt. Skønt.

Efter fantastisk bålmat, div. Drikkelse og leg. Bibeholdt vi bålet, så vi kunne lave skumfiduser med mariekiks.

Der er byfest/loppemarked i Hejlsminde. Så efter mad og dessert skulle vi



da hen og ha 5 store fadbamser imens ungerne de hoppede på hop og rull hoppebog.

Ved 21 tiden tog vi tilbage til lejren, hvor ungerne skulle puttes og de skide vikinger skulle hygge sig omkring bålet, efter en fantastisk flot solskinsdag på 28 grader. Hvor alt bare spillede. Når ja, da mørket kom frem, skulle vi da have vafler. Uhhh

Lørdag

Hva så onkel reje, klar til afgang kl 10??? igen en super flot solskinsdag med næsten ingen vind.

Det "perfekte børnesejlads vejr."

efter en vellykket sejlads (3 timer) sejlede vi med fuld sejl ind i havnen, så stod den på soft ice/ loppemarked og sol/badning.



Dog har himlen trukket sig sammen over os og det drypper kraftigt.

Dann, Mai og Lea

Lørdag aften åbnede sluserne sig for alvor. Det pisker og plasker. Tordner og lyner. Himlen har åbnet sig over bål, bålhold og aftensmaden.

Skipper havde meldt regn klokken 18. Hvorefter køkkenholdet nøje havde planlagt aftensmåltidet. 1 kl. oksesteg, prima grøntsags-bålpakker, regnorme pasta og døde fingre. Da pakkerne skulle vendes klokken 17 45, åbnede sluserne sig, heldigvis blev bålholdet ved posten og langtidstegte stegen endnu 2 timer.

Alle børn blev stuvet sammen i køkkenteltet og bispist med regnorme, dø-

de fingre og kiks, derefter blev det godt vejr og ungerne lavede frugtsalat og til afslutning en stor portion af Aase's prutte vafler. Den sidste aften hyggede de voksne sig ved bålet med irsk kaffe.



Søndag

Alle spiste morgenmad og tog tidlig afsked med Dann, Jane, Mai og Lea der skulle til Norge. Vi samarbejdede med at pakke lejren ned, 3 børn vaskede op, 1 samlede skrald. De voksne pakkede telte ned. Der blev spillet meget Uno.

Thomas, Elea og Johanne.

Læs mere om familietur i 2015 på www.frejabyrding.dk/2015_familie



Johanne som galionsfigur

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

Afholdt den 30. januar 2015 kl. 19.00

Afholdt i A Kælder i Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld

Deltagere: 19.

Inden den egentlige generalforsamling var der vanlig god bespisning med skipperlabskovs og øl på kander startende med oplæsning af en tak fra Merethe for skibslagets deltagelse i Christians bisættelse.

Undertegnede blev udpeget som referent og vil forsøge at løse opgaven med omhu.

Derefter startede generalforsamlingen.

Referat

Valg af dirigent.

Formand Gert indledte med at udpege undertegnede som referent.

Derefter gik vi til dagsordenen.

Victor blev valgt som ordstyrer og han konstaterede straks, at der var korrekt indkaldt til generalforsamlingen via foreningsbladet Skumsprøjten.

Formanden aflægger beretning.

Kirsten oplæste formandens beretning. Beretningen er ikke gengivet i nærværende referat. Der kan nævnes flg. Fra beretningen:

Lundeborg 18 – 19/7. Her følger bemærkningerne til formandsberetningen

Mikkel opfordres til at finde datoer for familietur 2015. Nogen er meget interesserede.

Kassereren aflægger driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår.

Kassereren, Christian fremlagde regnskabet.

Nogle mangler at betale kontingent.

Naustvedligehold refunderes året efter afholdelse af udgifterne.

Flåden skal til tjek i 2015. det koster nogle penge.

Fastsættelse af kontingent samt evt. fastsættelse af det månedlige bidrag iflg. § 5.

Kontingentet blev fastsat uændret. Årskontingent pr. person er 375,- og 600,- for familiemedlemskab. Se i øvrigt Freja Byrdings hjemmeside.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Peter Juhl blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består nu af

Gert Rasmussen
Christian Christensen
Viggo Jonassen
Viktor Pedersen
Mikkel Nielsen
Peter Juhl.
Suppleant blev Anners Dahl.

Valg af revisor og suppleant.

Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt.
Revisor er Gert Jøhnk.
Revisorsuppleant er Jensen.

Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag

Eventuelt

Eventuelt blev en uformel snak.
Viggo sejler sommertogt med Freja og Romregatta med Sebbe.
Husk at reservere plads i kalenderen til næste generalforsamling. Det er sidste fredag i januar.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. ca. 21.00.

Klaus Kay, Referent

FORMANDENS BERETNING 2014

Beretningen er ej lang, da en "årets gang" blev leveret i sidste Skumsprøjte. Efter søsætningen udviklede Freja sig i foruroligende tempo fra læk skude til damjolle med en pæn bestand af rejer og småfisk. Selvfølgelig er det fint med frisk proviant ombord - undtagen for de, der skal pumpe, men.. Et par dage på bedding i Årø Sund løste problemet: Damen fik "En kold Tyrker" og har ikke drukket umådeholdende siden.

Til "Fjordens Dag" i Kolding drog vi i fint sejlvær, men så snart vi nærmede os Kolding fjord, åbnede de tunge skyer for en kraftig og grundig afferskning af skuden – og det blev de ved med, til vi sejlede hjemover igen, uden i øvrigt at have set et øje.

Åse og Mikkel organiserede en vellykket Familietur fra 3. til 6. juli, med base i Nausten – den beretning kommer i næste sprøjte..

Lundeborg fik nok en gang besøg af Freja, som samlede en blaffer (Sebbe) op undervejs. Blafferen fortsatte til Kerteminde og Freja brugte hele lørdagen og en bette bid af søndagen på at udbrede kendskabet til vikingeskibe til en gevaldig skare sæsonmedlemmer – så blev vejret "for spændende" og vi stoppede til megen ærgrelse for alle parter. Efter en "nærdødsoplevelse" mandag middag, måtte Freja ha tre stesolider og en liter ren trætjære, inden hun lod sig slæbe i gang med sit sommertogt – under resten af det skønne togt ku damen nøjes med en panodil i ny og næ..

Tirsdage aftener blev der naturligvis sejlet så meget som muligt, en hel del faktisk, taget i betragtning, at over halvdelen af besætningen efterhånden kommer rullende fra Ribe..

I september havde vi igen i år et hold lærerstuderende fra Esbjerg med ude – denne gang heldigvis fordelt over to aftener. Ikke alle var trygge ved "det store væmmelige våde vand". Enkelte blev i land, men de fleste fik en god oplevelse og lidt viden om vikingetidens handelsskibe ++. Afrigning blev en arbejdsom affære, mest fordi det ikke just var et tilløbsstykke. Optagningen derimod var en hel folkefest og dermed meget sjovere at deltage i. Og: Hurra for vor værts traktor + begge naboers hjælp-somhed.

Julefrokosten blev droppet – igen. Medmindre en gevaldig genoplivning foretages, ser den ud til at være historie.
2015?

Vi skal ha kikket lidt mere på den lappede bordgang og ellers alt det sædvanlige + fremstillet nye årer.

Ud over aftensejladser, Familietræf?(bli'r allerede rykket for en dato af fire voksne og to børn, fra Rødby vist), Lundeborg og sommertogt, ligger der som skrevet i Sprøjten en mulighed for en tur til Tønsberg i Norge i september.

Mht. Lundeborg: 3. weekend i juli falder i år den 18. og 19. = slutningen af uge 29.

Gert

KALENDER

- 9. maj** **Søsætning** og så meget rigning mm som gørligt. Mødetid kl. 07.
- Forår** **Aftensejladser** Tirsdage kl. 18 aftensejladser
- 5. juni** **Grundlovsdag** – kl.17. Tur med seminarielærere. Kontakt Gert, Tlf. 74 56 62 93, e-mail gert@frejabyrding.dk
- 18-19. juli** **Jernaldermarked i Lundeborg.** Skibe af sted tidligt fredag. Kontakt Gert
- 20. - 29. juli** **Sommertogt fra Lundeborg**, med afgang inden middag af hensyn til frigørelse af vor reservede plads. Kontakt Viggo Tlf. 75 42 40 47, e-mail: victor@frejabyrding.dk
- 30. juli - 2. august** **Standlejr/familietur** ved Nausten i Hejlsminde. Hygge weekend i det fri med vikingeskibet Freja Byrding Trænger du også til en weekend, med fred og ro og masser af hygge sammen med din familie/venner? En weekend i det fri, med sejllads som hovedformål, bål, sjov og hygge.
Hvis du har spørgsmål, så skal du skrive en mail til Aase på agjoedesen@gmail.com
Læs mere på www.frejabyrding.dk/2015_familie
- 11-13. september** **Vikingefestival.** Vi er vi inviteret til Tønsberg, hvor man holder vikingefestival, med hele byen involveret. . . Der arbejdes virkelig seriøst med sagerne deroppe også med økonomien. Jeg vil ikke gøre mere ved det, medmindre vi kan blive mindst ti.
Vil i givet fald være noget med at skulle sejle hjemmefra den 5. eller 6. september og være hjemme igen den 16. (11 dage).
Kontakt Gert, Tlf. 74 56 62 93, e-mail gert@frejabyrding.dk

Bestyrelsen PR. 30/1-2015

Formand

Gert M. Rasmussen, Åsbakkevej 15, Fjelstrup, 6100 Haderslev,

Tlf.: 74 56 62 93 e-mail gert@frejabyrding.dk

Næstformand:

Victor Pedersen, Havedal 15, st. 6760 Ribe,

Tlf.: 75 42 40 47 e-mail: victor@frejabyrding.dk

Kasserer:

Christian Christensen, Kelstrupvej 63, 6100 Haderslev,

Tlf.: 74 58 20 19 e-mail: christian@frejabyrding.dk

Viggo Jonassen, Hørgaardsvej 18, 8240 Risskov

Tlf.: 86 17 49 57 e-mail: viggo@frejabyrding.dk

Mikkel Nielsen

Tlf.: 20 93 55 00 e-mail: mikkel@frejabyrding.dk

Peter Juhl, Sillerup Skovvej 12, 6100 Haderslev

Tlf.: 40 57 12 25 e-mail: peter@frejabyrding.dk

Kontingenter for 2015 er:

Enkelt person: 375 kr.

Par: 600 kr.

Sæsonmedlemskab 75 kr.

(Voksen over 18 år) - gælder fra tegningsdagen og det pågældende år ud.

Egne børn under 18 sejler gratis med.

Medlemmers børnebørn: Forælder skal være medlem/sæsonmedlem og give skriftlig tilladelse.



Ønsker du at kontakte hele bestyrelsen kan dette gøres på
e-mail: bestyrelsen@frejabyrding.dk

Indlæg sendes til redaktionen på skum@frejabyrding.dk eller med post til: Tina
Fjeldmark, Havvejen 13, 8305 Samsø, 9789 5178 efter kl. 18 helst.