

# SKUM-SPRØJTEN

ÅRGANG 31

NR: 1 APRIL 2014



SIDEN SIDST .....	side 2
GENERALFORSAMLING REFERAT .....	side 2
KALENDER .....	side 8

## ÅRETS KONTINGENT

Vedlagt er et girokort som bedes betalt med det samme – ellers er der erfaring for at det kan glemmes!

Enkelt person: **kr. 375**

Par: **kr. 600**

Børn under 18 år **gratis**.

Sæsonmedlemskab: **Kr. 75** (voksne over 18 år, medlemskabet gælder fra tegningsdagen og det pågældende år ud.

**Beløbet kan overføres til konto: Reg.nr. 9743 Konto nr. 0390116020**

Medlemmers børnebørn: Forældre skal være medlem/sæsonmedlem og give skriftlig tilladelse.

*Redaktion: Gert Rasmussen*

*Sætternisse: Thomas Lorenzen*

*Pakkernisse: Johanne og Niels Lorenzen*



RPPMGM1

## siden sidst

Har Tina Trisse naturligvis jaget med mig og ellers har vi holdt fri til lidt varme dukkede op. Den kom og siden er der blevet slebet, skrabet, gjort "slutren" med støvsuger og primet nitter og bund. I skrivende stund er vi så vidt, at skuden er klar til tjæresprøjten og den efterfølgende bundsmøring. De fleste bundplanker er tjæret og resten bliver det inden for en uge. Mikkel har taget en god bid af slæbet, især det sure under bunden, bistået undervejs af Kedde, Peter, Møtse, Bent, Lyngborg og undertegnede. Dean Grossmann blev enig med sig selv om, at han havde for meget om ørerne til at få arbejdet ret meget på Freja og ville i stedet sponsorere malingen til skuden. Altså er det slut med udgifter til maling og tjære m. m. til Freja. Stort tak til Dean! I forvejen sponsorerer Jan Schmöser maling til Naustens vedligeholdelse. Nu har vi to lokale malerfirmaer som sponsorer: En til hus og en til skiv!

Da vi var færdige med at prime nitter med en næsten neongrøn primer, kom "arbejdstilsynet", i skikkelse af en gammel degn, på uanmeldt og uledsaget besøg, hvilket afstedkom et "strakspåbud" til bestyrelsen: "Få det fjernet!" Noget af en melding til de hårdt malende kulier... Var tilsynet faldet i "arbejdstiden", ku "inspektøren" både ha fået en forklaring og fået lov at hjælpe til... nå, den er landet i fredsommelighed. Og: Den grusomgyselige primer er skam "fjernet" – den har lidt alle primeres kranke skæbne, nemlig at blive malet over.

Onsdag den 9. april kommer Victor, iklæder sig sin "rumdragt" og sprøjter tjære over Freja (om ellers det ej regner), siden bundsmøres og sluttelig sættes i vandet fredag den 25. april kl. 08.

Tilbage er blot at berette om Kirstens og mit besøg hos vort nyslåede æresmedlem, Den gamle Gartner, som blev fornøjet m titlen og glad for generalforsamlingens blomsterhilsen – havde han og Fruen ikke haft besøg af familien fra Canada, var de dukket op til forsamlingen. Forgangne onsdag aften, under "slutbajeren", hilste Bent fra A Gartner, som har planer om at komme ned og hilse på i Nausten inden længe.

Gert

## GENERALFORSAMLING REFERAT

Skibslaget Freja Byrding

Ordinær generalforsamling 2014

Afholdt den 31. januar 2014 kl. 19.00

Afholdt i A Kælder i Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld

Deltagere: 20.

Inden den egentlige generalforsamling, var der vanlig god bespisning med skipperlabskovs og øl på kander.

Undertegnede blev udpeget som referent og vil forsøge at løse opgaven

med omhu.

Derefter startede generalforsamlingen.

### **Dagsordenen jf. vedtægterne**

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår.
4. fastsættelse af kontingent samt evt. fastsættelse af det månedlige bidrag iflg. § 5.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er Mikkel, Victor og Viggo – modtager genvalg.
6. Valg af revisor og suppleant.
7. Indkomne forslag. Ingen.
8. Eventuelt.

### **Referat**

Formand Gert indledte med at udpege undertegnede som referent.

Derefter gik vi til dagsordenen.

1. Victor blev valgt som ordstyrer og han konstaterede straks, at der var korrekt indkaldt til generalforsamlingen via foreningsbladet Skumsprøjten.
2. Hans Jørgen Larsen oplæste formandens beretning. For overskuelighedens skyld er beretningen indsat sidst i referatet. Her følger bemærkningerne til formandsberetningen  
30 års jubilæum i 2014!  
Peters Flensborgvenner ønsker 2 ture til sommer 2014.  
Viggo supplerede med en Krønnike om generationsskifte, og at han vil sejle 2 uger til sommer. Det passer med et 2 ugers togt fra Lundeberg i ugerne 30 og 31 om det bliver muligt.  
Lundebergweekenden er 3. weekend i juli.  
Ladbylauget vil gerne med Sebbe på Romregatta. De regner med at søsætte til sommer.  
Tina foreslog at informere Ladbyfolkene om Frejas deltagelse i Lundeberg.  
Carl Anker fortalte at han ikke sejler med mere, så det tør Stinna heller ikke.
3. Kassereren, Christian fremlagde regnskabet. Indtægtsposten, særlige arrangementer og udgiftsposten, Skib er væsentlig mindre i 2013, end i 2012, men et lille underskud i 2012 er vendt til et overskud i 2013. Det hænger sammen med reparationer og sponsorater.
4. Kontingentet blev fastsat uændret. Årskontingent pr. person er

- 375,- og 600,- for familiemedlemskab. Se i øvrigt Freja Byrdings hjemmeside.
5. Mikkell, Viktor og Viggo blev genvalgt til bestyrelsen.  
bestyrelsen består nu af  
Gert M Rasmussen  
Christian Christensen  
Jan Christensen  
Karsten Kristensen  
Viggo Jonassen  
Viktor Pedersen  
Mikkell Nielsen  
Suppleanter blev Anders Dahl og Peter Juhl.
  6. Revisor og suppleant modtog genvalg.  
Revisor er: Gert Jøhnk.  
Revisorsuppleant er: Hans Erik Jensen.
  7. Der var ingen indkomne forslag.
  8. Eventuelt blev en uformel snak, og en opdatering af status blandt medlemsskaren - uden egentlige punkter.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 20.40.  
Klaus Kay, Referent

## FORMANDENS BERETNING FOR 2013


Den 20. april ramte Freja vandet, hængende i sine "Niels sponsorerede" stropper, overvåget og beundret af ikke mindre end to yngre og fire noget bedagede hanner: Var damen tæt omkring sin nye planke og duede den renoverede rorvorte? Tilsyneladende, ja. – Det viste sig siden, at fru snøkkede rigtig meget vand fra rum tre i forskibet og at alle forsøg på tætning var forgæves = forårsarbejde.

Tirsdagssejladserne blev sejlet så ofte som muligt, hen ad vejen med ny deltager, Dean, som er Sebbe-medlem og som for at holde gang i "håndværket", sejlede med. Siden har Dean meldt sig ind hos os, velkommen til ham.

Hen på sæsonen kom Peter med en flok kollegaer fra Flensborg, som grumme gerne ville ud at sejle med vikingeskib. Deres boss blev udsat for en smule mobning, da han blev sat til at styre – det var ej skønt at skue, men det blev det og han endte med at gelejde skuden ind på plads. Aftenen sluttede ved Nausten med de nye sæsonmedlemmers medbragte, lækre, sandwiches og flydende tilbehør.

Han havde i øvrigt travlt "hen på sæsonen", ham Peter, for vildnisset på skrænter og andet opadstræbende grønt skulle kortes ned til sokkeholderne - og da Gartner er blevet ramt af muskelsvind, overtog Peter.

Helt sidst på sæsonen kom Michael med en seminarieklasser, som, i for-



bindelse med nogle temadage vist, skulle til søs med Freja. De var så mange, at vi måtte dele dem i to hold – og da det bliver pænt tidligt mørkt den 24. september – fik de ikke voldsom meget sejltid for deres sæsonmedlemskab. Til gengæld skrabede sidste hold bunden og fik indblik i, hvordan man hurtigst muligt holder op med denne usunde ”bundslidning”. Jeg mistede håneretten, da Peter og jeg selv afsatte en hel del af Mjølners bundmaling, inden vi fik os bøvlet fri og ku slæbe Freja ud på dybt vand i den stride østenvind.

Når vores ”lokaletilskudskommune” arrangerer noget, vi har mulighed for at deltage i, stiller vi naturligvis op! Og da arrangementet, Fjordens Dag, startede kl. 09.30, slæbte vi (Kedde, Peter, Gartner, Lyngborg og jeg) Freja til Kolding Lystbådehavn Nord dagen før, hvorefter Keld kom og kørte os hjem i sin fine gamle Mercedes.

Lørdag morgen blev vi suppleret med Viggo, Møtse, Kirsten og Jørn A + unger. Vi var nok til at klare hvad som helst (fremvisning af skude, sejlads mm.), blot ikke vejret – der var lovet regn og det løfte blev holdt eftertrykkeligt! Der kom ikke én... Heldigvis var der flinke folk i sejlklubben, som inviterede i tørvej og serverede kage med kaffe til.. Vi sejlede en enkelt tur for os selv, og ved totiden gav vi op, satte kluden/ startede maskinen og drog hjemover. Der skal ændres en kende på et eller andet, hvis vi skal være med igen til næste år.

Vi var naturligvis også i Lundeborg, startende en fredag morgen 04.45 med Mjølner, Viggo, Peter og jeg forrest og Freja halsende bagefter i gedigen medvind. Svendborg Sund ku kende os og serverede sin livret, modstrøm + højlydte ukvemsord fra et par trolling fiskere, der slet ikke mente, at vi havde nogen ret til at sejle som vi gjorde – at de rodede rundt på tværs af renden var vist helt efter bogen...

Ved ankomsten til Lundeborg stod Tina klar på kajen og havde allerede fået nøglerne til sejlklubben – skjænt! Siden dukkede Karsten op, og Andreas inviterede på den traditionelle ”godavmad” på markedet – nu sponsoreret af Broholm og lavet af en kok derfra – mums! Isvæfler på havnen på hjemvejen.

Lørdag kom vore rare værter, som vanlig, med morgenmad, og løbende dukkede Åse, Jan, Kedde, Mikkel + nok en Åse op. Senere kom Gartner og Merethe på besøg, bl.a. medbringende en vis Dr. Nielsen. Andreas havde mandskabsproblemer og bad os om selv at komme ud på markedet og tegne sæsonmedlemskaber. Den tjans tog Tina Træl heldigvis, for det viste sig hurtigt, at fru er et sandt naturtalent: Allerede på første tur var der næsten fyldt op (aldrig sket før). Tinas talent og det fine stille bragende varme vejr var en perfekt kombination, som gav besætningsmedlemmerne nok at se til hele dagen, kun afbrudt af en bette spisepause, da værterne kom med frokost.

Da Jan kun havde lovet at blive lørdag og oven i købet erfarede, at der ej serveredes det vanlige grillede svin, rullede han mod Esbjerg (og damen) inden aftenens servering på markedspladsen. Resten af os fortrød slet ikke traveturen ud til måltidet: Kokken fra Broholm fik stående bifald for sine præstationer – og Jan modtog vist et par beskeder m billeder, bl.a. visende noget usandsynlig lækker grillset skank...

Efter orgiet vandrede vi hjem til sejlklubben og sank om i stolene på terrassen, dødt trætte og mætte – alt det medbragte øl og Gartners Dr. Nielsen forblev stort set urørt, vi var simpelthen for trætte!!

Søndagen lignede lørdagen: Tina Træl og vejret sørgede for nok at lave + den sædvanlige ekstratur. De sidste tegninger af sæsonmedlemskaber, tog Åse (fra Kolding) sig af, thi Tina Træl sku nå en færge hjem til Samsø – kom hun for sent til den, ville der gå dage, inden der igen var ledige pladser...

Alt i alt en rigtig god Lundeborg tur, hvor Jernaldermarkedet, Sejlklubben og havnen leverede superfin service – har siden været i kontakt med Andreas, som var vældig tilfreds med det hele, især havde Trælse Tina Træl imponeret. Hende ser man gerne som "sæsonmedlemskabsformidler" næste gang også (du har vist skaffet dig selv fast arbejde i Lundeborg Tina). Sommertogtet strakte sig over fjorten dage. Inden afgang fra Lundeborg, var adskillige meter løbende rig fornyet – sidst på det vellykkede tog (som sidste "Sprøjt" har en lang illustreret beretning om), sku Viggo – igen, igen – lige skære rortovet over, så en bare for at se, hvorfor det holdt...

efterfølgende var det for kort til at lave et holdbart stopknob på. Man kom det sidste stykke til Hejlsminde med en skruetrækker som yderst elegant stopknob.

Kl. 06.30 den 17. august forlod Mjølner Hejlsminde i regn og modvind, skarpt forfulgt af Freja for at deltage i Nydambådens søsætning. Otte var vi blevet (Dean, Kedde, Peter, Viggo, Åse, Claus, Maj og mig), nok til at Freja ku selv, om vejret blev til det.. Vel fremme, nu i fint vejr, fik vi parkeret skuderne, Mjølner for anker og Freja langs Nydambådens lange, lange "parkeringsbro", helt yderst, sammen med Sebbe, som også deltog. Hjortespringbåden var der naturligvis også. Vi var ikke de eneste prominente: Indgled et "flydende badehotel", indeholdende et par royale med børn + stor-sponsere – skib skulle døbes og et antal af taler holdes. Og det blev der, hvorefter "Nydamb to" blev søsat og lagt ved sin bro, hvor de mangfoldige tilskuere ku vandre ud og beundre skuden. Vi hentede et par sandwich, som Alsingen havde tilkæmpet os og sejlede hjem, med en lidt "flad" fornemmelse. Flad fordi arrangørerne slet ikke bragte de inviterede historiske skibe i spil. Man ku for eksempel ha ladet Hjortespringbåden hente de royale fra "badehotellet" liggende for svej noget ude og ha ladet vikingskibene ligge

for svej tæt på søsætningen. De af os, der deltog længst væk fra, brugte atten timer på seancen..

En tirsdag over middag begyndte Mikkel og jeg + barnebarn Mathias at spule sejlet rent for salt og andre uhumskheder. Mathias fik (helt uvidende) hævnnet alt det fra sommertogterne så opreklamerede børnearbejde ved håndpumpen: Han spulede rigtig meget vand på sejlet og pumpede ikke en dråbe ud igen. Siden kom flere fra "tirsdagssjakket" (Kedde, Peter, Møtse, Bent og Lyngborg), Nis's traktor blev hentet, skuden tømt for sten (næsten – "man" glemte et rum) + årer, tovværk m.m. og det hele blev rullet hjem i Nausten.

På optagningsdagen kom vi problemfrit op på vores vogn og ku så trille hen til vandhanen ved vejen for at højtryksrense damen – regnede vi med, men under manøvreringen brækkede trækstangen, hvilket betød håndflytning af Freja på vogn. Det gik, men kan ikke anbefales - derefter "døde" min ellers så stabile højtryksrenser. Efter lidt bøvl med erstatningsrenser og stik til samme, bad Keld en bekendt om hjælp. "Jeg kører lige et øjeblik" sagde manden og kom tilbage med en kæmpe højtryksrenser på egen trailer – 250 bar leverede den og rykkede fælt i armene på brugerne, som til gengæld blev hurtigt færdige! I mellemtiden var Peter smuttet med den havarerede trækstang, som han fik svejset ved en "Familiesmed" i nærheden. Vi sluttede dagen med at rulle Freja det sidste stykke ind i Nausten med håndkraft, hvorefter de fleste kørte hjem. Jeg blev og hjalp Victor, som i nogle timer havde været i gang med at skifte røgrøret fra opholdsrummet til skorstenen – det nye rør har en større diameter, hvilket betød gang i alskens skærende værktøj til både jern, træ og sten. Da hullet var stort nok, kørte vi også hjem. Siden er tilslutningen gjort færdig og ovnen sluttet til igen, fremdeles med Victor som "Chefknokler". Tilbage er at få rummet tømt og gulvet vasket. Det værste støv og skidt blev fjernet inden Jul, med henblik på, at kunne trække vejret under julefrokosten – både støv fra vinkelsliber og stanken af gammel ost, ville kræve åndedrætsværn! Frokosten blev så aflyst og vask af rum udskudt til frosten forsvinder.

Hvis man trækker 1984 fra 2014, får man 30 og selv om Freja er blevet lidt utæt i det forgangne år, må vi vel hellere bage en kage og holde en bette sammenkomst i løbet af året. Inden skal vi ha lukket fruens utætheder – en flækket samling og et tæret søm, alt sammen i stb side, rum tre for, tæt på kølen.

Vi skal også ha fortalt Den gamle Gartner, at han er blevet æresmedlem, selv om han ophørte med at medbringe Merethes gode madpakker på aftensejladserne – alle årene med spredning af positiv stemning, godt humør og skånselsløs rasering af Naustens grønne områder, ka lige akkurat overtrumfe de manglende godbidder.

Hvad skal vi ellers lave i år? Aftensejladser, sommertogter, Lundeberg, få sat informationstavle op, måske "Fjordens Dag" i Kolding og..

Gert

## KALENDER

- 9. april** **Klargøring:** Sprøjtes og inden for de næste ti dage bundsmøres og lægges dørk i, hvis tjæren tillader.
- 25. april** **Søsættes** kl. 08, hvilket betyder fremmøde kl. 07. P.t. er vi kun Mikkel og Gert og det er ikke nok.
- 29. april** **Tirsdagssejladser** starter den 29. april kl. 18. Om skuden er rigget og ballastet – ellers er det det vi gør.
- Maj** **Sæson-turer:** I løbet af maj, formodentlig, har vi en aftale fra sidste år om en sæsonmedlemskabstur med folk fra Kolding – mere præcis information senere.
- 28. maj - 1. juni** **Rumregatta.** Nogen interesse?
- Juni/juli** **Fjordens Dag:** Måske skal vi bruge en lørdag på "Fjordens Dag" i Kolding – afhænger af en snak med de ansvarlige.
- 19. og 20. juli** **Jernaldermarked** i Lundeberg. Andreas har p.t. ikke fået tilsagn fra sponsorer, men vi satser..., To skuder og en lille håndfuld besætning skal af sted allerede fredag den 18., grumme tidligt. Muligvis skal vi ha Sebbe med et stykke af vejen (den ska til Kerteminde og træne de lokale Ladbyskibsbyggere i sejladser). Gert kontaktes.
- 21. juli** **Sommertogt:** afgår Freja Lundeberg som start på to ugers sommertogt. Viggo står for det.
- 20. sep.** **Pålidelighedsløb** med fremmøde kl. 09 og start kl.10.
- September** **Fejring:** vi finder på et eller andet, ikke alt for bøvlet, at markere vor skudes tre årtier med. Ud kommer en separat melding, når der er noget konkret at melde!
- 27., 28. eller 29. december** **Julefrokost** i Nausten – vi må se, hvilken dag, der er stemning for.